





Liefdevol aandenken aan

de heer

Marcel Evens

weduwenaar van mevrouw Claudine Van Pottelbergh.

Geboren te Denderwindeke op 11 juli 1931 en
overleden in het AZ Zeno te Knokke op 19 december 2024.

De familie dankt u voor uw steun
en uw blijk van medeleven.

Treur niet...

Ik heb een schitterende tijd beleefd.

Ik heb geen dag verloren door ziekte.

Ik heb liefde gekend en ik heb succes gekend.

*Ik was blij, ik was gelukkig,
en ik laat een gelukkige wereld achter.*

*As tot as
Stof tot stof*

*Ik kan nu voor eeuwig in vrede rusten
naast mijn dierbaarste schat.*

Marcel

En zo eindigt dit verhaal, zo eindigt dit leven.
Iedereen zal je missen.
Guy, Emile en Delphine