



Omdat er liefde is,  
Bestaat er geen voorbij  
In alle eeuwigheid  
Ben jij

Toon Hermans

Zomaar ineens  
moesten we afscheid nemen van

## Francine Haverkamp

weduwe van de heer Raphaël Bael.

Geboren te Aalst op 18 mei 1943 en  
thuis overleden op 28 mei 2024.

Francine had als wens dat het afscheid en de  
crematie zouden plaatsvinden in intieme kring.  
Ze zal nadien verenigd worden met Raf op  
de begraafplaats van Erembodegem.

Desiree, Andy, Devlin, Ellis en Matthew  
danken u voor jullie steun en medeleven.

Met dank aan het team van thuisverpleging  
Caroline D'Hoye Affligem voor de goede zorgen.

Online condoleren via [www.begrafenissen-verbeiren.be](http://www.begrafenissen-verbeiren.be)  
Rouwadres: Uitvaartzorg Verbeiren  
t.a.v. familie mevr. Francine Haverkamp  
Hogeweg 27 - 9320 Erembodegem



Na 18 lange jaren wachten  
eindelijk opnieuw samen ❤️

Francine Haverkamp

Hebt een gelukkig leven, zei ze  
Op grootmoeders wijze  
Waarna "Happy" op de radio weerklonk  
Een ontoevallig toeval waar je nu mee pronkt

Een kruiswoordraadsel vol juiste antwoorden  
En vol ongeloof van wat je op het nieuws hoorde  
Neem je twaalfde punt met een wip  
En ga als winnaar des levens op je hemeltrip

Heb een gelukkig leven, daarboven  
Nadat we jou één iets moesten beloven  
Dat we jou nooit meer zouden vergeten  
En dat is beloofd, zeker weten

Devlin, jouw oudste kleinzoon



Sterven doe je niet ineens  
Maar af en toe een beetje  
En alle beetjes die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je

Het is je dikwijls zelfs ontgaan  
Je zegt ik ben wat moe  
Maar op een keer dan ben je aan  
Je laatste beetje toe

Toon Hermans