

Waarom vechten, waarom pijn
Je wilde niet weg maar bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
Je wilde nog verder
Maar verloor het gevecht
Volkomen onterecht

Aan onze liefde werd ontnomen

mevrouw

Karina Boelens

weduwe van de heer Paul D'Haese.

Geboren te Aalst op 26 oktober 1959 en
er overleden in het OLV-Ziekenhuis op 13 maart 2024.

Dit melden u met diepe droefheid:

Nathalie D'Haese en Christophe Goeman,
Yirka,

haar dochter, schoonzoon en kleindochter.

Camiel en Julienne(†) Boelens - Vaeyens,

haar ouders.

De families Boelens en D'Haese.

Het afscheid gevolgd door de asverstrooiing,
waartoe u beleefd wordt uitgenodigd, zal doorgaan
op de begraafplaats te Erembodegem op

DINSDAG 19 MAART 2024 OM 15 UUR.

Samenkomst op de begraafplaats om 14.50 uur.

Met bijzondere dank aan het dialyseteam OLV Aalst en de thuisverpleging.

BEWAAR HAAR IN UW HART

Online condoleren via www.begravenissen-verbeiren.be
Rouwadres: Uitvaartzorg Verbeiren
t.a.v. familie mevr. Karina Boelens
Hogeweg 27, 9320 Erembodegem