

Omringd door liefdevolle zorgen
en gelovend in eeuwige aanwezigheid
is overgegaan

Luc Van Durme

echtgenoot van Ili Van Holsbeeck.

Geboren te Gent op 7 juli 1956 en
overleden te Aalst op 30 januari 2024.

De afscheidsplichtigheid waartoe u
vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in
de parochiekerk van Sint-Amandus Ten Bos
(Dom Modest Van Asschelaan) te Erembodegem op

ZATERDAG 10 FEBRUARI 2024 OM 11.30 UUR.

Het condoleren van de familie zal gebeuren
bij het buitengaan van de kerk.

De urne zal in intieme kring worden bijgezet
op de begraafplaats van Erembodegem.

U kan Luc een laatste groet brengen in het rouwcentrum
Verbeiren, Perenboomstraat 5 te Erembodegem
op maandag van 17 tot 18 uur.

BLOEMEN NOCH KRANSEN

Dit melden u met diepe droefheid:

Ili Van Holsbeeck, *zijn echtgenote.*

Sara en Koen Van Durme - Van Meervenne,
Maren, Anton,
Isaak en Brenda Van Durme - Kestemont,
Toni,
zijn kinderen en kleinkinderen.

Albertine Daelman, *zijn schoonmoeder.*

Lionel(†) en Mieke Van Durme - Pelst,
kinderen en kleinkinderen,
Regina en Jos Van Holsbeeck - Langelet,
kinderen en kleinkinderen,
Magda en Luc Van Holsbeeck - De Quidt,
kinderen en kleinkinderen,
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families:
Van Durme, Van Holsbeeck, Volckaert en Daelman.

Met dank aan
thuisverpleegster Martine Pille en collega's van Tempus.
Aan Inge Belmans, zijn kinesist.
Aan Ann, Connie en Lilliane van Familiehulp en zijn huisarts
dr. D. Kindermans. Bijzondere dank aan het Nationaal
MS Centrum Melsbroeck en OLV Aalst voor de goede zorgen.

Rouwadres: familie dhr. Luc Van Durme
Hogeweg 46 - 9320 Erembodegem
Online condoleren via www.begravenissen-verbeiren.be



Ik heb jouw naam in het zand geschreven,
maar de golven hebben die uitgeveegd.
Ik heb jouw naam in de boom gegrift,
maar de schors is afgevallen.
Ik heb jouw naam in het marmer gegrift,
maar de steen is gebroken.
Ik heb jouw naam in mijn hart geborgen
en de tijd heeft het bewaard.

Valeer Deschacht