

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje.  
En alle beetjes die je stierf,  
't is vreemd maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan  
Je zegt "ik ben wat moe"  
Maar op 'n keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.

- Toon Hermans -



Pa  
Dat het koud was en het regent,  
Dat het grijs was.  
Dat het vanaf nu altijd grijzer zal zijn.  
Dat.

- Andries -

Eenieder staat alleen  
Op het hart van de aarde  
Doorboord door een straaltje zon  
En dra valt de avond  
- Salvatore Quasimodo -

De Heer

# Johan Benoit Veldeman

Geboren te Aalst op 11 juli 1955 en  
er overleden op 20 februari 2024

Uit respect voor zijn wil heeft de crematie en de  
asverspreiding op de strooiweide van het crematorium van Aalst,  
plaats in intieme kring.

Rouwadres :  
Veldeman, Moorselbaan 584 - 9300 Aalst  
Online condoleren via [www.verbeiren.be](http://www.verbeiren.be)

Dit melden u met droefheid:

Gary en Ida Van Overstraeten - Veldeman,  
Vic,

Andries Veldeman,

Friso en Sofie Veldeman - Verleysen,  
Cis en Pia,

Gillis en Keren-Peta Veldeman - Lorier,  
Arno en Freya,

Simon Veldeman, *zijn kinderen en kleinkinderen.*

Vina Druwé,

Zijn broers en zussen, neven en nichten

De families Veldeman, Druwè en aanverwanten.

Uitvaartzorg Verbeiren Erembodegem - 053/78 73 18