

Met droefheid om zijn heengaan,  
maar dankbaar om wat hij voor ons is geweest  
nemen we afscheid van



DE HEER

# *Ulrik Van Humbeek*

Echtgenoot van Danielle De Backer

Geboren te Erembodegem op 20 juni 1947  
en plotseling overleden te Geraardsbergen  
op 29 september 2018.

*Gewezen kapper "Kapsalon Ulrik" te Erembodegem*

*Gewezen Vrijwillige Brandweerman Erembodegem*

De uitvaartliturgie, gevolgd door de asverspreiding op  
de begraafplaats van Erembodegem  
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de parochiekerk van  
O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Erembodegem  
**op vrijdag 5 oktober 2018 om 10.00 uur.**

Begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

Dit melden u met diepe droefheid:

Danielle De Backer

*zijn echtgenote*

Marco en Nancy Ercolani - Van Humbeek

Yono en Sara Swaelens - Daelman

Darline Swaelens en vriend Dieter

Gianni Ercolani en vriendin Lise

Gaetano Ercolani en vriendin Julia

*zijn kinderen en kleinkinderen*

Mark Swaelens

*zijn ex-schoonzoons*

Zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Families Van Humbeek - De Backer

Van Den Houwe - Van Cauwenbergh

Met dank aan de huisartsenpraktijk De Sadeleer  
en Dr. Mottrie voor de goede zorgen.

U kan Ulrik een laatste groet brengen in het  
rouwcentrum Verbeiren, Perenboomstraat 5 te  
Erembodegem, op dinsdag en woensdag van 18 tot 19u.

Condoleren kan via [www.begrafenissen-verbeiren.be](http://www.begrafenissen-verbeiren.be)

Rouwadres: Begr. Verbeiren

Hogeweg 27 9320 Erembodegem

T.a.v. Familie De Backer - Van Humbeek