



In eenvoud en serene stilte
is van ons heengegaan



mevrouw

Julienne Meert

weduwe van Prosper Van Holsbeeck

Geboren te Erembodegem op 3 juni 1931 en
overleden te WZC Sint-Rafaël afdeling Hop en Mout
te Liedekerke op 4 oktober 2021.
Gezalfd met het H. Oliesel.

Volgens de wens van Julienne zal de uitvaart,
gevolgd door de asverstrooiing plaatsvinden in alle intimiteit.

Dat zij ruste in vrede

Dit melden u met diepe droefheid:

Laurent en Diane De Braekeleer - Van Holsbeeck
Ellen en Bart, Jana

Pierre en Annie Haegeman - Van Holsbeeck
Kelly en Kurt, Hannelore en Wout
Thierry en Lien, Vincent

Luc (†) en Godelieve Van den Winckel - Van Holsbeeck
Deborah en Bart, Mona en Lander
Nico en Sarah, Lucas en Kasper

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Met dank aan haar huisarts Dr. Hilde Demaegd
en het personeel van WZC Sint-Rafaël afdeling Hop en Mout.

Condoleren kan via www.begrafenissen-verbeiren.be

Bij het afscheid van onze moeder
zijn droefheid en vreugde, rouw en dankbaarheid
verenigd in ons hart.

Vreugde omdat wij zo een moeder
in ons midden hadden.

Droefheid omdat wij haar zullen missen,
elke dag van ons leven.

Dankbaarheid omdat ze ons opvoedde
met veel liefde en zorg,
maar vooral door haar voorbeeld.

Julienne Meert

1931 - 2021

Begr. en Grafz. Verbeiren Erembodegem - Aalst 053/78 73 18

