



Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij, in alle eeuwigheid ben jij.

Mevrouw

Mariette Van Vaerenbergh

Geboren te Erembodegem op 28 augustus 1930
en godvruchtig thuis overleden te Erembodegem op 14 maart 2021.

De uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting op het urnenperk op de begraafplaats van Erembodegem zal plaatsvinden in alle intimiteit.

Dat zij rust in vrede.

Dit melden u met diepe droefheid:

Frans(†) en Madeleine(†) Van Vaerenbergh - Rubbrecht, kinderen en kleinkinderen

Godelieve Van Vaerenbergh

Jean(†) en Josephine Van Daele - Van Vaerenbergh, kinderen en kleinkinderen

haar zussen, neven en nichten

Speciale dank aan haar zus Godelieve voor haar liefdevolle zorgen.

Met dank aan de verpleging van het wit-gele kruis en dokter Fosselle.

U kan Mariette een laatste groet brengen in het rouwcentrum Verbeiren, Perenboomstraat 5 te Erembodegem op donderdag a.s. van 18 tot 19 uur.

Condoleren online via www.begravenissen-verbeiren.be

Rouwadres: Uitvaartzorg Verbeiren Hogeweg 27, 9320 Erembodegem

T.a.v. familie Van Vaerenbergh

*Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen
Bij Hem te wonen in zijn glanzend huis
je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken
je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.*

*Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.*

*Je bent niet dood - maar ach, ik zal je missen,
zoals een mens de meest geliefde mist.
De jaren van geluk zijn niet meer uit te wissen
en ik geloof: God heeft zich niet vergist.*

Nel Benschop

