

Aan onze dierbare liefde is ontvallen  
en in Gods eeuwige liefde opgenomen



Mevrouw

## *María Meert*

weduwe van August Philips

Geboren te Aalst op 20 september 1926  
en godvruchtig overleden huize Wispelaere te  
Lebbeke op 3 juni 2017.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt  
uitgenodigd, zal plaatshebben in  
de parochiekerk van O.-L.-Vrouw Hemelvaart  
te Erembodegem op  
**woensdag 7 juni 2017 om 10.00 uur.**

De asverspreiding zal gebeuren in alle intimiteit.

Begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

Het condoleren van de familie zal gebeuren bij het  
buitengaan van de kerk.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

Dit melden u met diepe droefheid:

Eddy en Lisette Philips - Van Holsbeeck

haar kinderen

Franky en Christel Meuleman - Philips

haar kleinkinderen

Yentl Meuleman en vriendin Sharon

Dylan Meuleman

haar achterkleinkinderen

De families Meert, Philips, Pauwels en Roelandt

Met dank aan het personeel van huize Wispelaere  
voor de goede zorgen.

Condoleren kan via [www.verbeiren-bael.be](http://www.verbeiren-bael.be)

Rouwadres: Melkweg 47 9320 Erembodegem