

Bedroefd nemen we afscheid van

Mevrouw

Elza Van Hoefs

weduwe van Eduard Van Malderen

Geboren te Erembodegem op 14 februari 1931
en overleden in het WZC Rodenbach te Denderleeuw op 1 april 2021.

De uitvaart, gevolgd door de asverspreiding in het crematorium Siesegem te Aalst
heeft plaatsgevonden in alle intimiteit.

De familie dankt u voor uw steun en blijken van medeleven.

Condoleren kan via www.begravenissen-verbeiren.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Jenny en Dirk Van Malderen - Baten

Bart en Annelies, Obe

Lenore en Stein, Ona

Jana

Jo en Peter Van Malderen - Vandebeek

Luna

Roan

Noah

Tom en Barbara Van Malderen - Scheerlinck

Riemer

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Met dank aan haar huisarts dr. Kindermans en het personeel van het WZC Rodenbach
voor de goede zorgen.

Rouwadres: Uitvaartzorg Verbeiren Hogeweg 27, 9320 Erembodegem

Ter attentie van familie Van Hoefs - Van Malderen

*In Vlaamse velden klappen rozen open
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.*

*De klaproos, je lievelingsbloem.
De Vlaamse velden en de Vlaamse kust, daar heb je graag gewoond
De plek was niet zo belangrijk
Zolang je maar vergezeld was van "onze pa"
Je hele leven gedeeld met hem, lief en leed
"wij zitten hier goed hé pa!"
Zijn dood viel je zwaar, die lege plek kon je niet verwerken
Maar je was ook dankbaar voor de vele jaren samen,
blij met je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
en fier op de hechte band tussen hen.*

*We vergeten je niet, ma, moe, moeder, meter, meter zee
Bedankt voor alles.
Misschien ben je nu terug bij onze pa, onze peter zee
En gaat het sprookje verder, het sprookje van Elza en Ward.*

