

Groot is de leegte en het verdriet,  
mooi zijn de herinneringen



MEVROUW

## **Anna Cleemput**

weduwe van Frans Van den Bremt

Geboren te Aalst op 7 december 1927  
en godvruchtig overleden in het WZC Mijlbeke te Aalst  
op 28 juni 2018.

Gezalfd met het Heilig Oliesel.

De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de  
asverspreiding op de begraafplaats van Aalst,  
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Antonius,  
Capucienenlaan te Aalst  
**op donderdag 5 juli 2018 om 10.00 uur.**

Begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

Dit melden u met diepe droefheid:

William en Bunrueang Van den Bremt - Yimpradit

Nico, Sofie en kinderen

Kristof

Luc en Marianne Scheys - Van den Bremt

Ronny en Debbie

Frédérique en Freja

Patrick en Fabienne Van den Bremt - Callebaut

Timothy, Stefanie en kinderen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonbroer en schoonzussen.

Haar neven en nichten.

De families Cleemput - Van den Bremt

Persoons - De Boeck

Met dank aan haar huisarts Frank De Norre en  
het personeel van het WZC Mijlbeke voor de goede zorgen.

Rouwadres:

Begr. Verbeiren

Hogeweg 27 9320 Erembodegem

T.a.v. Familie Van den Bremt - Cleemput

Condoleren kan ook via [www.begravenissen-verbeiren.be](http://www.begravenissen-verbeiren.be)